

Kviltade täcken värmer i Rio



Internationellt bistånd kan se ut på många sätt. Så här års pågår bland annat Svenska kyrkans insamling "Hela världen" som även i år fokuserar på att mätta svältande människor. Genom att skänka en slant bidrar du till det viktiga hjälparbetet. Men bistånd kan också vara en konkret handling, som exempelvis Knallekviltarnas barntäcken.

I slutet av 1990-talet konstaterade en av medlemmarna i föreningen Knallekviltarna här i Borås att hon inte hade en enda person till i sin bekantskapskrets som hon kunde ge ett lapptäcke till. Men det var ju så roligt att sy, vad kunde de göra i stället?

– Vår förening hade då varit igång i nästan femton år och det var nog flera av oss som hade liknande tankar. Jag hade läst en artikel i Borås tidning om boråsbördige prästen Stefan Martinsson som drev ett mödrahem utanför Rio de Janeiro, kanske kunde vi sy barntäcken dit, berättar Inger Söderman, vice ordförande i Knallekviltarna.

En kontakt togs och när Stefan var på besök i hemstaden någon tid därefter fanns de första täckena klara att ta med sig tillbaka.

– Han blev stormförtjust och konstaterade att några nog till och med skulle hamna på väggarna i stället, eftersom de var så fina.

KONTAKTEN VAR etablerad och under åren som gått har ett stort antal täcken lämnat Borås. Täckena har getts dels till de mammor som bott på hemmet men används även till vilostunderna i den

förskola som bedrivs där. Även leksaker har sytts.

– Vi har också skänkt pengar som vi samlat in i samband med lotterier vi haft i föreningen. Och för några år sedan hade Ica en kampanj där man fick en nalle när man lämnade in en bonuscheck. Vi samlade in så många bonuscheckar vi kunde från alla i vår omgivning och skickade sedan ner nallarna till barnhemmet.

” under åren som gått har ett stort antal täcken lämnat Borås

Knallekviltarnas arbete har bland annat uppmärksammats av Textilmuseet. De hade tyger som skänkts dit av Borås Wäfveri och som de inte hade någon användning för. Kontakt togs med Knallekviltarna som fick tygerna under förutsättning att de användes till täcken till mödrahemmet. Dessutom fick föreningen möjlighet att ställa ut sina alster i museet.

– De täckena hade en tydlig retrokänsla med mönster från 70- och 80-talen.

Det var roligt att få använda dessa tyger.

Att deras fina täcken kommer väl till pass kunde Inger själv konstatera när hon besökte Rio 2003.

– Att få se verksamheten där var jätteintressant. Vi var också hemma hos en kvinna som bodde på mödrahemmet när hon fick sitt tredje barn. Nu arbetar hon som sjuksköterska där och har även byggt sig ett litet hus. För henne har livet vänt. Vårt arbete känns roligt och tack vare den kontakt vi själva har med Stefan Martinsson och mödrahemmet blir det väldigt konkret att vårt bidrag gör nytta.

ABRIGO RAIHNA SILVIA är det fullständiga namnet på det mödrahem som Stefan grundade 1989 strax utanför Rio. Två år tidigare hade han kommit till Rio för att vikariera som sjömanspräst där.

– Jag fick då upp ögonen för de stora sociala problemen som fanns där och kände att jag ville göra en insats.

Idén blev till handling. Idag omfattar Abrigo ett härbärge med plats för 22 gravida kvinnor och deras barn. Här finns också en gynekologklinik, en förskola med plats för trettiotvå barn, tandläkarklinik, familjerådgivning och ett utbildningscenter med bibliotek och



datasal. Mödrahemmets kyrka erbjuder gudstjänster, samtal och dop för dem som önskar.

– Vi samarbetar också bland annat med domstol, socialtjänst och barnavårdsnämnd men får inga bidrag från de brasilianska myndigheterna. Abrigo lever på är pengar som skänks av månadsgivare, insamlingar via kollekt och andra frivilliga bidrag.

Drottning Silvia är ordförande i den stiftelse som driver verksamheten och både hon och kronprinsessan Victoria har varit på besök. Det har också det norska kungaparet.

– Banden till Norge är flera. Kung Harald och drottning Sonja donerade pengar till vårt bibliotek och norska företaget Statoil skänkte de pengar som bland annat bekostade byggnationen av vår kyrka. En norsk fackförening svarar för den löpande kostnaden av hemmets psykolog.

BEHOVET AV HJÄLP är stort. På Abrigos webbplats finns hjärtskärande personliga berättelser om liv fjärran från vad de



” Vårt arbete känns roligt och tack vare den kontakt vi själva har med Stefan Martinsson och mödrahemmet blir det väldigt konkret att vårt bidrag gör nytta

flesta av oss kan föreställa oss.

– De kvinnor som bor hos oss kommer från en bakgrund präglad av fattigdom, missbruk och övergrepp. Vårt mål är att de ska få hjälp att själva förändra sin framtid och på sikt kunna bli självständiga och försörja sig och sina barn. Skandinaviska välfärdsamhällen byggdes inte upp med hjälp av matpaket och soppkök, utan genom folkbildning och medinflytande.

Det är därför ett krav från Abrigos sida att kvinnorna som bor där studerar. Utbildningsbehoven är mycket varierande. Ibland kan det handla om en yrkesförberedande kurs för den som har gått ut grundskolan, ibland om en grundläggande kurs för analfabeter. Det gäller också att fånga upp de barn som kommer tillsammans med sina mödrar till mödrahemmet. De som är i skolåldern får omgående en skolplats.

I HÖSTAS var Stefan hemma i Borås och hälsade på. Knallekviltarna fick förstas ett besök och en kort föreläsning om hur arbetet på Abrigo fortgår. Själva hade de ett antal vackra barntäcken som han kunde ta med sig tillbaka till Rio, men också en personlig gåva.

– Vi hade sytt en stola som vi nu kunde överlämna, säger Inger. Men nu fortsätter vi att sy täcken. Vi har fått reda på att det är väldigt populärt när våra leveranser kommer och det är givetvis inspirerande.

Mer information om verksamheten på Abrigo Raihna Silvia finns på deras webbplats www.abrigo.se.